

In Memoriam Mieke Kijne

Op 3 juli is Mieke Kijne overleden. Op maandag 9 juli werd in aanwezigheid van familie, kennissen en haar 3 kinderen afscheid van haar genomen in De Koepelkerk te Sappemeer. Mieke was de weduwe van Goof Donkersloot.

Veel leden van de Freinetbeweging in Nederland kennen Mieke van de werkkaarten en boekjes die ze maakte: prachtig geïllustreerd, praktijkgericht, zin- en betekenisvol, aansprekend. Mieke was een getalenteerd tekenaar met een scherp oog (en oor) voor kinderen en hun leefomgeving. Veel freinetwerkers maakten gebruik van het materiaal ... best mogelijk dat die werkkaarten en boekjes nu nog worden toegepast. Nog meer kennen velen van ons Mieke als de auteur van 'Ik ben waarschijnlijk groot'; het boek over Freinet en het werken met peuters dat in 1979 verscheen en daarna verschillende malen werd herdrukt. Dat boek is een pleidooi voor en illustratie van het toepassen van de freinetpedagogie in de opvoeding. Nog telkens zeer inspirerend om te lezen.

Tekeningen, niet zelden met haar toen nog zo jonge kinderen Maria, Janneke en Jakob in de hoofdrol maakten de uiterst informatieve tekst compleet.

